

AMSTERDAM

NETHERLANDS, 1345



Phép Lạ Thánh Thể Amsterdam liên hệ với việc Minh Thánh vẫn nguyên vẹn sau khi bị hỏa hoạn.

Ysbrand Dommer bị bệnh nặng, làm cho Thánh Thể bị nôn ra sau khi ông rước Chúa. Người tớ gái còn ném Thánh Thể vào lò lửa. Ngày hôm sau người ta tìm thấy Thánh Thể còn nguyên vẹn đang bay bổng trong không trung, trên lò lửa. Vì có rất nhiều người đã mục kích biến cố, nên Giám mục Utrecht là Jan van Arkel tức khắc ban lệnh tôn kính Phép lạ. Ngay đến bây giờ ở Amsterdam, hàng năm kiệu Thánh Thể trọng thể được cử hành để tưởng niệm Phép lạ.



Chín tấm tranh họa do C. Schenk miêu tả diễn tiên Phép lạ



Tranh họa diễn tả phép lạ



Tranh họa cô điển tả cuộc kiệu trong thể kỷ niệm Phép lạ



Ysbrand Dommer rước Lễ



Cột đá còn sót lại sau đám cháy trong nhà thờ



Cây đèn miêu tả Bí Tích Cực Thánh trong dịp rước kiệu kỷ niệm "Stille Omgang" đầu tiên



Tấm bia tường thuật về Phép lạ



Nieuwezijds, một tranh họa cô điển tả nhà nguyện của Phép lạ (1670)



Nhà nguyện đầu tiên ở Beghine, 1397



Hộp quý đựng Minh Thánh mẫu nhiệm

Ngày 12 tháng ba năm 1345, chỉ vài ngày trước lễ Phục Sinh, một người bị bệnh nặng tên là Ysbrand Dommer gửi người đi mời Cha sở Oude Kerk đến nhà để lãnh nhận Bí Tích sau cùng, vì ông ngỡ mình sắp qua đời. Sau khi rước Lễ, ông ta không nuốt vào được mà lại nôn hết ra trong một cái chậu. Người nhà của ông đem đổ hết những gì có trong chậu vào lò sưởi đang cháy. Sáng ngày hôm sau ông cảm thấy khỏe hơn. Khi người tớ gái chăm sóc ông đến khơi lửa trong lò sưởi, cô ta thấy một ánh sáng lạ lùng phát ra từ Thánh Thể chủ cô đã nôn ra vào hôm trước. Thánh Thể vẫn còn nguyên vẹn không bị cháy. Người tớ gái hét âm lên vì kinh ngạc, và cả xóm chạy đến nhà Ysbrand chứng kiến việc lạ này. Ysbrand gói Thánh Thể trong khăn vải và để vào một cái hộp gỗ, xong ông hối hả đem trình lên Cha sở.

Nhưng phép lạ vẫn còn xảy ra nhiều lần: ba lần Cha sở phải đến nhà Ysbrand vì Thánh Thể lại tái hiện ở đó một cách thần bí. Cuối cùng mọi người đồng ý, quyết định biến ngôi nhà của Ysbrand Dommer thành một ngôi nhà nguyện. Vào ngày Chủ nhật Phục Sinh, tất cả những người đã chứng kiến tận mắt Phép Lạ, và thị trường thành phố Amstel cùng thảo ra một bản báo cáo về sự kiện này. Bản báo cáo được trình lên Đức Giám mục Utrecht là Jan van Arkel, và ngài đã phê chuẩn cho việc chiêm bái Phép Lạ Thánh Thể Amsterdam.

Năm 1452, nhà nguyện bị hỏa hoạn, nhưng chiếc Mặt nhật có Minh Thánh Phép Lạ hoàn toàn không bị hư hao. Năm 1665 Ủy ban thành phố cho phép cha Jan Van der Mey sửa nhà dòng Berghine lúc trước để tạo nên

một nhà nguyện. Người ta chuyển Mặt nhật quý báu có Phép Lạ Thánh Thể sang nhà nguyện mới; nhưng tiếc thay bị ăn trộm lấy mất không lâu sau đó. Mãi cho đến ngày nay, nhà nguyện là nơi chầu Thánh Thể 24 tiếng cho mọi người suy gẫm, và để kỷ niệm Phép lạ. Chứng tích còn lại về Phép Lạ Amsterdam giờ chỉ còn chiếc hộp gỗ đã đựng Phép Lạ Thánh thể còn tàng trữ trong nhà nguyện, hồ sơ nói về Phép Lạ, và một số tranh vẽ trưng bày trong Viện bảo tàng Lịch sử của thành phố Amsterdam.

Hàng năm dân chúng ở Amsterdam cử hành một cuộc rước kiệu im lặng (tiếng địa phương gọi là Stille Omgang) để tưởng nhớ đến Phép Lạ vào đêm trước ngày Chủ nhật Lễ Lá.