



Năm 1533, một tên trộm đã lấy đi chiếc ly thánh bằng bạc có đựng Thánh Thể đã truyền phép từ một nhà thờ. Sau đó tên trộm này trút tất cả Mình Thánh Chúa trong Ly xuống dưới một tảng đá lớn nằm bên vệ đường. Đáng tiếc hơn nữa là có một cơn bão tuyết rất lớn thổi ngang nơi ấy; tuy nhiên vào hôm sau Thánh Thể Cực Trọng được tìm ra và vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù đã có nhiều ơn chữa lành và mặc dù có nhiều người tôn sùng Thánh Thể, nhưng về sau có những kẻ phạm thánh đã tìm cách hủy đi các Mình Thánh này.



Cửa kính màu miêu tả về Phép lạ



Vào cuối tháng 12 năm 1533, một tên trộm đã lên vào nhà thờ giáo xứ thành phố Marseille-en-Beauvais và lấy đi chiếc ly thánh bằng bạc có đựng Thánh Thể đã truyền phép. Sau đó tên trộm này trút tất cả Mình Thánh Chúa trong Ly xuống dưới một tảng đá lớn nằm bên vệ đường. Ngày mừng một tháng giêng, tuy đang có một cơn bão tuyết rất lớn nhưng một người tên là Jean Moucque đi ngang qua nơi ấy. Khi đến gần nơi có tảng đá, anh chợt chú ý đến nó, vì tảng đá hoàn toàn không bị tuyết phủ lên trên. Jean tò mò dỡ tảng đá lên xem, và anh rất ngạc nhiên khi tìm thấy những Thánh Thể vẫn còn nguyên vẹn. Anh ta liền chạy đến báo cáo với cha sở. Cha Prothais cùng với một số tín hữu vội đi đến địa điểm nơi tìm thấy Thánh Thể, và cung kính rước Mình Thánh Chúa trở lại nhà thờ. Sau đó

dân chúng dựng một cây thánh giá vào chỗ tìm ra Thánh Thể, và vì số người đến cầu nguyện nơi ấy tăng lên quá đông, họ đã cất lên một ngôi nguyện đường mang tên là Nguyện đường Thờ Kính Thánh Thể. Chúa đã làm nhiều phép lạ ở tại nơi này. Nhà sử học Pierre Louvet đã viết về các phép lạ xảy ra ở đây, trong tập Lịch Sử Thành Phố Beauvais. Ngoài ra còn có chuyện kỳ như việc linh mục Jaques Sauvage đã được chữa lành, sau khi bị tê liệt và bị mất khả năng phát âm, không nói được một thời gian lâu. Ông d'Autreche, một người mù bẩm sinh cũng đã được Chúa chữa cho nhìn thấy trở lại.

Mặc dù có nhiều việc kỳ diệu Chúa đã cho xảy ra, Đức Giám mục cũng là Công tước của Beauvais tên là Odet de Coligny,

đã theo phái Calvinist và cưới bà Elizabeth ở Hauteville. Trước khi bỏ đạo, ông ta đã ra lệnh cho rước tất cả các Mình Thánh Phép Lạ này.

Cho đến ngày nay, Nguyện đường Thờ Kính Thánh Thể vẫn còn đứng vững với thời gian. Mỗi năm vào ngày mừng hai tháng giêng, một Thánh lễ Trọng Thể được cử hành để kỷ niệm Phép lạ năm 1533.